

VI HAR FÅTT NOG! #ENOUGH! : Folkens Överenskommelse att Avskaffa Krig

VI HAR FÅTT NOG!

Vi, den Mänskliga Familjens Folk, är överens om att avskaffa krig.

Precis som ni är vi trötta på krig. Krig kostar oss allt och löser inget. Krig har ökat "terrorismen". Krig riskerar att eskalera till vår egen undergång genom kärnvapen.

För att avskaffa krig bildar vi små, lokala fredscirklar eller gemenskaper bestående av två eller fler personer där vi enas om förbud mot vapen och krig samt till att bygga ickevåldsbaserade system för varje aspekt i livet.

Med autonoma alternativ behöver vi inte längre delta i dagens krigs-system. Vi avstår vårt stöd och pengar till varje enskild person eller grupp som för krig.

Vi startar en läkningsprocess och börjar leva annorlunda. Elever lär sig bättre, arbetare och jordbrukare jobbar bättre, mödrar oroar sig mindre, och grundläggande mänskliga resurser fördelas bättre.

Vi vårdar jämlika förhållanden med naturen och alla mänskliga varelser, vi förenas till att forma en kritisk massa som frigör alla gränser, som tränger bortom våra separata frågor och arbetar tillsammans för en grön och jämlik värld utan krig. En kritisk massa är väsentlig, eftersom vi inte kan avskaffa krig utan att hejda den globala uppvärmningen och orättvisan; dessa är globala kriser drivna av samma elit som styr över oss med maktmedel. Vi avskaffar krig, person för person.

Vi förlitar oss inte eller väntar på eliten, eftersom det är de som fortsätter bedriva krig.

Vi gör ingen skillnad på vilka som utkämpar krig, skalan på krig eller enskilda rättfärdigande för krig. Vi avsäger oss allt våld och krig och enas om att aldrig hänfalla till krig under några omständigheter.

Vi, den Mänskliga Familjens Folk, är överens om att avskaffa krig.

VI HAR FÅTT NOG! #ENOUGH!